

ADVENT BELANG HASSELT

© Kerk van de Zevende-dags Adventisten Hasselt, Genkersteenweg 26, 3500 Hasselt

Om over na te denken

Eén korreltje naastenliefde is meer waard dan een volle zak goud. We hebben altijd graag dat mensen ons het goede wensen. Maar een mooie wens alleen is niet voldoende. We moeten er ook zelf iets aan doen. In 1 Petrus 3.8,9 hopen we ook een beetje op verkwikkende zegen. Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, als broers en zussen. Wees hartelijk en bescheiden. Vergeld geen kwaad met kwaad. "Wordt u uitgescholden, scheld dan niet terug. Nee, wens de mensen liever het goede, dan zult u zelf op uw beurt het goede ontvangen dat God u heeft toebedacht."

Indien we een deugddoende zonnestraal willen zijn, is het hoog tijd om uit ons verborgen hoekje te komen. De uren, dagen, maanden en jaren vliegen immers als een sneltrein voorbij. Een geliefd citaat van André Maurois was een veel voorkomend woord van discussie. Hij zei hierover: *"Terwijl we slechts enkele tientallen jaren te leven hebben, verliezen we onvervangbare uren met piekeren over leed en grieven (Ik heb toch gelijk), die zowel door ons als door anderen zullen worden vergeten. Laten we ons menselijk leven wijden aan waardevolle daden, gevoelens en goede gedachten, aan hechte vriendschap en in alle nederigheid."*

Jesus wilde zijn toehoorders een les van nederigheid leren, d.m.v. een onschuldig kind dat hij in hun midden plaatste. Een kind heeft zeker ook zijn gebreken, maar als er één ding is waar een kind niet aan denkt, dan is het wel zich hoger te achten dan die grote volwassenen. *"Wie niet wordt als een van deze kleinen..."* Zolang we ons beter achten dan de anderen hinderen we Gods werk. Er zijn hoogmoedige christenen die een hoge dunk hebben van zichzelf. Hun leven is dan niet echt nuttig, want het brengt geen zegen.



2015 - 11/12



Een koffer vol verhalen



In wiens handen?



Kinderhoek



Gebedskring / Kalender
November en December

Nederige mensen zijn meestal ook gelukkiger. Als je met hen in aanraking komt, dan denk je: Hoe aangenaam was het om wat tijd in hun gezelschap door te brengen. Dan zie je een afspiegeling van Jezus, de nederigste onder de mensen.

Mochten we allen tot deze groep christenen bevonden worden. Koning Nebucadnezar was ook vergeten dat hij een schepsel was. Laat ons niet neerkijken op anderen.



Een koffer vol verhalen...



Er was eens een oude wijze man, zittend in een kleine oase vlak bij de poorten van een stad in het Midden Oosten.

Een jonge man kwam dichterbij en vroeg: "Ik ben hier nog nooit geweest, hoe zijn de mensen hier in de stad?"

De oude man antwoordde met een vraag: "Hoe waren de mensen daar waar jij vandaan komt?"

"Egoïstisch, boosaardig, en dom en onnozel. Dat is trouwens de reden waarom ik ben weggetrokken..."

"Wel, antwoordde de oude man, hier vind je hetzelfde soort mensen."

Wat later kwam een andere reiziger, en stelde dezelfde vraag: "Ik kom net aan in deze streek, kun je me vertellen hoe de mensen hier zijn?"

Opnieuw antwoordde de oude wijze man: "Zeg eens, beste vriend, hoe waren de mensen in de stad waar jij vandaan komt?"

"Oh, ze waren vriendelijk, welwillend, gastvrij, eerlijk... Ik had er vele vrienden die ik bijzonder op prijs stelde.

"Weet je, zei de oude man, de mensen hier zijn precies zoals je net beschreef."

Nu was er in diezelfde oase een koopman die zijn kamelen te drinken gaf. Hij had beide gesprekken gehoord... Op verwijtende toon sprak hij tot de oude man: "Hoe kun je twee totaal verschillende antwoorden geven op dezelfde vraag?"

"Vriend", zo sprak de oude man,
"ieder van ons draagt zijn universum mee in zijn hart. Waar je ook vandaan komt en waar je ook heengaat, je vindt er wat je in je eigen binnenste meedraagt. Heb je hier of daar, nu of in het verleden niets goeds gevonden in de mensen om je heen, dan vind je het nooit. Je vindt immers wat je zelf bent..."

Gebedskring

Gebedskring 31 oktober - 6 november:

Tack-Verkinderen Daniël en M. Madeleine
 Tcerkasova Rita

Gebedskring 7 november – 13 november:

Tilman Joanna
 Tollet Georges en Rosa

Gebedskring 14 November - 20 november:

Tollet Johan
 Tollet Paula

Gebedskring 21 november - 27 november:

Tollet-Joachim Hans en Patricia
 Bijbelgroep Tongeren

Gebedskring 28 november - 4 december:

Van Baekel-Goris Alice
 Vanclee Magda

Gebedskring 5 december - 11 december:

Vandeput-Closset Jean en Magda
 Vanderhaeghen-Kamundi Edith, Reuben, Clement,
 Hanna

Gebedskring 12 december - 18 december:

Vandevoot-Nzarubara Valère en Irmina
 Vanrusselt-Berben Marie-Paule en gezin

Gebedskring 19 december - 25 december :

Vliegen-Vanrusselt Alex en Josette
 Voerman-Wooning Iwan en Linda en kinderen

Gebedskring 26 december - 1 januari:

Wolters-Melis Debora en gezin
 Yamine-De Beule Mouloub en Gemma

Als je niet kunt slapen, begin dan geen schaapjes te tellen, ga met de herder praten.



Kinderhoek

God belooft Abraham een zoon, Genesis 18 vers 1-15



Drie mannen komen bij Abraham op bezoek. De Here geeft hem een belofte: 'Over een jaar zal uw vrouw Sara een zoon hebben.' Abraham en Sara zijn allebei erg oud en Sara is te oud om nog kinderen te krijgen. Daarom lacht Sara in zichzelf en ze denkt: 'Een vrouw van mijn leeftijd die nog een kind krijgt?' Wat zegt de Here daarvan? Los de rebus op en schrijf het antwoord op de stippellijnen.

Genesis 18 vers 14

In wiens handen?



Een basketbal in mijn handen is ongeveer 15€ waard. In Michael Jordan's hand 25 miljoen! In wiens handen, daarvan hangt het van af...

In mijn handen is een tennisracket waardeloos. In Federers handen miljoenen. In wiens handen, daarvan hangt het van af...

In mijn handen is een stok gewoon een stok. In Mozes' handen slijt de machtige zee. In wiens handen, daarvan hangt het van af...

In mijnhanden is een slinger kinderspeelgoed. In Davids handen een machtig wapen. In wiens handen, daarvan hangt het van af...

In mijn handen zijn 5 broodjes en 2 visjes enkele sandwiches. In Jezus' hand voedsel voor duizenden mensen.

Het komt er maar op aan in wiens handen iets ligt... Dus waarom leg je niet al je zorgen, angst, hoop en dromen, je familie en je relaties niet in Gods handen? Want... In wiens handen, daarvan hangt het van af...



November

Woensdag 4 november:

Bidstonde: Duncan L.

Sabbat 7 november:

Eredienst Hasselt: Bultinck C.

Ouderling: Vandevooort V.

Woensdag 11 november:

Bidstonde: Tack M.M.

Sabbat 14 november:

Eredienst Hasselt: DELAMEILLIEURE J. en Delgado M.

Ouderling : Ramaekers N.

Woensdag 18 november:

Bidstonde: Delgado M.

Donderdag 19 november:

Dorcas o.l.v Sabota F.

Sabbat 21 november:

Eredienst Hasselt: Delgado M.

Ouderling: Scarlino A.

Woensdag 25 november:

Bidstonde: Ramaekers N.

Sabbat 28 november:

Eredienst Hasselt: Ludivine Gustav

Ouderling: Melis E.

December

Woensdag 2 december:

Bidstonde: Duncan L.

Sabbat 5 december:

Eredienst Hasselt: Jacobs F.

Ouderling: Tollet H.

Woensdag 9 december:

Bidstonde: Scarlino A.

Sabbat 12 december:

Eredienst Hasselt: Delgado M.

Ouderling: Tack M.M.

Woensdag 16 december:

Bidstonde: Delgado M.

Donderdag 17 december:

Dorcas o.l.v Sabota F.

Sabbat 19 december:

Eredienst Hasselt: KERSTDIENST

Ouderling: Ramaekers N.

Woensdag 23 december:

Bidstonde: Ramaekers N.

Sabbat 26 december:

Eredienst Hasselt: Tack M.M.

Ouderling: Scarlino A.