

Op 3 juli was een mooi meisje geboren!

Van harte feliciteren wij mama Viktoria en papa Alex met de geboorte van hun dochtertje Anastasia!

Wij wensen Gods zegeningen in alles en wijsheid in opvoeding van hun dochterje!



PERSOONLIJK GEBED

Gebedsleven is een nodige bemoediging dat gelovige mensen nodig hebben op het weg naar hun hemelsland. Door hele geschiedenis roept onze Kerk tot een persoonlijke gebedstijden in de praktijk toepassen. Volgende beroemde mensen hadden voldoende tijd uitgezonderd voor persoonlijk gebed: John Wesley, Dwight Moody en Ellen White. Ondanks het feit dat wij Jezus als onze Verlosser aanvaard hadden, hebben wij toch soms teleurstellingen, verdriet en onveiligheidsgevoel. Het reden kan zijn onvoldoende dagelijkse gemeenschap met God. Wij behoeven aan meer dichtstbijzijnde relatie met Grootste Levensbron om van echte vrede en geluk te genieten. Dat kunnen wij hebben door "persoonlijk gebedstijd" in praktijk te oefenen. Het is heel simpel je tijd op dit manier brengen, maar dat brengt wonderlijke resultaten.

Beste broeders en zusters,

Als U een geestelijke overdenking, een aankondiging, een gedicht, een foto of andere informatie heeft dat U met anderen wilt delen, geef dan dat door naar Malik (via email of persoonlijk) en hij zorgt dat in de eerste volgende aflevering te zien komt.

Gelieve alles door te geven in de eerste 3 weken van de maand.

Hartelijk bedankt voor U medewerking.

DANK AAN IEDEREEN VOOR BIJSTAND EN MEEDOEN IN PLAN 111!

Pastoraal bezoek

Indien u om één of andere reden een dringend bezoek van de predikant wenst, gelieve dit dan kenbaar te maken. We maken zo vlug mogelijk een afspraak!

Predikant **Adelin Vermeulen**
Altebijstraat, 98
8310 Sint Kruis

Telefoon **050/ 37 30 99**

Email **adelin.vermeulen@pandora.be**

Overige nuttige gegevens:

Ouderlingen: **Karel Vandepitte**
050/222793

Lubov Kondoer
0486/11.37.06

Secretor: **Hugo Marchand**
0486/98.73.76
hugomarchand@hotmail.com

Penningmeester: **Andrea Versyck**
050/81.14.06

FBL op internet:

www.adventist.be, www.klarekijk.be, www.adra.be, www.icc-belgie.org

Verantwoordelijke 't ADVENTJE: Malik Amurlayev, 0493/65.25.10, malik.amurlayev@gmail.be

1. Ieder dag heb afzonderlijke 20-30 minuten om alleen met God te zijn in overdenking en gebed. Dat kun je doen 's morgens voordat je begint aan dagelijkse dingen, lijk Jezus dat deed (Mk. 1:35). Dat kun je ook doen in de namiddag, 's avonds of op een ander tijd dat je meest past.

2. Vind rustige plaats: in de natuur, in je kamer of andere plaats.

3. Begin met een korte gebed, vragend God aanwezigheid. Dan lees paar teksten vanuit de Bijbel (evangelien of psalmen) en denk even in stilte over wat je zojuist gelezen bent.

4. Lees extra paar bladzijden uit de boeken van Ellen White en denk daarover.

5. Bid aan God, spreek met God als je dat doet met je beste vriend. Vertel Hem over je verlangens, zorgen, plannen, vreugden en verdrieten. Dank Hem voor zegeningen dat je ontvangen heb.

6. Als het mogelijk is, zing een van je lieveling psalmen, lovend God. Jezus had een gewoonte altijd bidden tot God. Wij moeten ook hetzelfde gewoonte hebben als wij naar Zijn voorbeeld willen komen. Streef om van gebed een element van je dagelijkse leven te maken. En als je op welke dan ook reden niet kon je tijd uitzonderen voor een persoonlijk gebed, doe dat zeker de volgende dag. Wees standvastig en je zult zien dat iets wonderlijke gebeurd in je leven.

UITZICHT

Wat gaat er gebeuren? Het is belangrijk en noodzakelijk om zich bezig te houden met de tekenen van de tijd. Maar belangrijker dan alle gebeurtenissen is het oogcontact met de Heer zelf die terugkomt.

Wat is het een troost te weten wie er komt. Hij is degene aan wie alle macht gegeven is. Hij is de Heer van de wereld, die de overwinning heeft. Hij is de rechter aan wie niemand kan ontsnappen. Hij omvat de eerste en laatste dag van de wereld en Hij spreekt het laatste woord.

Het is troostend te weten dat niemand en niets ons uit zijn hand kan rukken. Hij neemt onze bevende hand in zijn sterke handen. Hij is bij alles wat in de toekomst op de zijnen afkomt. Zoals Hij de last van het verleden afnam, zo neemt Hij ook de last van de angst voor de toekomst af. Wie weet dat hij door Jezus geliefd wordt, hoeft niet meer bang te zijn voor de haat van mensen. Zijn trouw, waarmee Hij om ons heen is, houdt nooit op. Wie in de eeuwigheid geborgen is, hoeft niet meer bang te zijn voor wat de toekomst brengt. Het is een vreugde om bij Hem die boven alles staat, te horen. We hebben een grote toekomst en het is de moeite waard om te leven met het oog op de toekomst gericht.

Matteüs 24: 44 "Daarom, moeten ook jullie klaarstaan, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen."

Waarom willen wij in Gods naam toch zelf de datum van zijn wederkomst bepalen?

Jezus zegt: waakt! Hij zegt niet: twist!

*Zonde belooft veel maar doet NIETS!
De vijand van God zaait tweedracht*

GEESTELIJK CONGRES 2009

De zomervakantie en meteen ook de afsluiting van een gevuld kerkelijk jaar staan alweer voor de deur.

Wij herinneren u nu reeds aan ons geestelijk congres dat opnieuw zal plaatsvinden te **Brussel**, op **zaterdag 31 oktober** in het inmiddels bekende theater van het **Collège St-Michel**.

Thema : "Jezus, Hij komt"

Gast sprekers : Reinder Bruinsma (Nederlandse Unie) en David Jennah, voorzitter van de Federatie van Romaans Zwitserland. Ook Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Unie zal aanwezig zijn.

Meer inlichtingen in de Fede Info van juni 2009.

BUTCHENBACH

26-29 JUNI

